

Luister en geef de mensen die je normaal gesproken niet ziet of hoort de ruimte

door Nugah Shrestha

Dank voor je brief, Yvon. Je vraagt je af hoe anderen denken over individuele verantwoordelijkheden als het gaat over zoiets boven-individueels als institutioneel racisme. Een heel interessante en belangrijke vraag, die je denk ik zelf al deels hebt beantwoord in je eigen brief. Ik denk dat deze vraag de afgelopen weken door veel mensen is gesteld in relatie tot het bestrijden van institutioneel racisme. In deze brief zal ik mijn perspectief hierop toelichten.

Het inzicht dat je noemt, over het niet kenbaar maken van je eigen standpunten terwijl dit juist de manier is om je te laten horen, is erg belangrijk. Ik ben blij om te lezen dat je tot dit inzicht bent gekomen. Desmond Tutu zei eens: *'If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.'* Het is daarom noodzakelijk om je stem en positie te gebruiken. Ik denk dat het voor veel mensen een moeilijke stap is, omdat je uitspreken tegen racisme in Nederland door sommigen als 'hooghartig deugen' wordt gezien of als politieke correctheid. Maar na jaren van populistische en racistische sentimenten tegen immigranten in de Nederlandse politiek en het publieke debat, lijkt het erop dat er een nieuwe antiracistische en harmonieuze beweging groeit. Het is daarom zaak om je juist nu wel uit te spreken. Laat de mensen die zichzelf als beschermers van het vrije woord beschouwen, maar even zien wat het vrije woord daadwerkelijk is. Je uitspreken is je goed recht Yvon, en zoals je de afgelopen tijd hebt gemerkt begint de stille meerderheid zich te organiseren. We hebben een krachtige boodschap afgegeven aan alle mensen in Nederland.

Verder denk ik dat je als individu veel waarde kan hechten aan de woorden van Chomsky over *the Ideal of teaching*. Hij zegt hierover: *'Teaching should not be like pouring water into a vessel. We have to lay out a string, on which the student travels along his or her own way. Maybe even questioning if the string is in the right place.'* Ik krijg zelf, en met mij veel zwarte mensen en mensen van kleur, vaak de vraag of wij andere mensen over het probleem van institutioneel racisme kunnen onderwijzen. Dat is niet onze taak, pak zelf je verantwoordelijkheid en breng anderen wat bij. Ik denk dat er op dit moment veel verantwoordelijkheid ligt en urgentie is voor witte mensen en andere mensen die zich niet verdiepen in dit thema, om zelf kritisch op zoek te gaan naar antwoorden. Er is zoveel informatie beschikbaar, maar vooralsnog is het comfort van de bubbel nog te aantrekkelijk. Ik roep je daarom op om uit je bubbel te stappen en je actief te verdiepen in deze kwesties. Zoals je zelf zegt: ook al raakt het je niet, je hebt wel een verantwoordelijkheid. Met actieve solidariteit zou je kunnen bijdragen aan het bestrijden van institutioneel racisme.

Afsluitend wil ik graag ingaan op je benadering, Yvon. Je noemt institutioneel racisme iets boven-individueels. Ik denk persoonlijk dat het meerdere dimensies heeft en het individuele niveau er een ontzettend belangrijke rol in speelt. Juist op het persoonlijke niveau kun jij in het dagelijks leven een verschil maken. De manier waarop je praat, hoe je met mensen omgaat en hoe je de mensen om je heen aan het denken zet over een onderwerp als institutioneel racisme. Luister naar mensen die institutioneel racisme ervaren, en geef de mensen die je normaal gesproken niet ziet of hoort de ruimte. Zoek het op, stap uit je bubbel.

Nugah